

SÚDWEST OP SYN BEST

Sociaal Collectief is een organisatie voor samenlevingsopbouw in de gemeente Súdwest-Fryslân die in deze rubriek bijzondere mensen onder de aandacht brengt. Jong of oud, iedereen die iets betekent voor anderen. Aanmelden kan bij Mirjam Krop: m.krop@sociaalcollectiefswf.nl voor meer informatie: www.stichtingsociaalcollectief.nl

Wie is hier nu blind?

„Ik heb Albinisme, daarom zijn mijn ogen vanaf mijn geboorte heel slecht.” Richard Sikkes woont zelfstandig in Lemmerweg-Oost in Sneek en redt zich over het algemeen prima. „De laatste jaren viel mijn linker oog helemaal uit wegens glaucoom, een verhoogde oogdruk. Sinds mijn derde jaar heb ik een gehoorapparaat, ook mijn oren zijn erg slecht. Nu er corona heerst, is het leven voor mij totaal anders. Mensen komen niet meer spontaan op bezoek. Hulp en begeleiding vallen weg, alles gaat telefonisch. Ik leefde al in een soort isolement, maar nu voel ik me nog meer opgesloten. Alleen mijn thuishulp blijft gelukkig komen. Boodschappen doen is erg lastig geworden. Ik moet nu verplicht een winkelkar mee, waardoor ik mijn stok niet goed kan gebruiken. Mijn stok moet altijd mee, dat is eigenlijk mijn oog.”

Sinds de uitbraak van corona zijn er in deze rubriek Súdwest op syn best initiatieven van mensen of organisaties



uitgelicht. Annajouk raakte geïnspireerd. „Onlangs las ik het stukje van Wessel, de student in Bolsward die boodschappen doet voor mensen die dit niet zelf meer kunnen of durven. Ik heb contact gezocht met Sociaal Collectief om te kijken of ik ook iets kon betekenen voor anderen. Zo ben ik bij Richard terecht gekomen.” Annajouk, 17 jaar, net geslaagd voor VWO, helpt Richard met boodschappen doen.

Tijdens de kennismaking krijgt Annajouk direct een bril op, zodat ze ervaart wat Richard nog kan zien. Ze kan zich niet voorstellen hoe het moet zijn om met zo weinig zicht de straat op te gaan. Richard „De buitenwereld beseft amper wat het inhoudt om met een dubbele beperking te leven. Daardoor is er soms weinig begrip of aandacht voor ons. In een winkel lopen ze bijna door me heen. Wij kunnen geen afstand houden, dan verwacht je dat anderen dat doen. Soms denk ik wel eens; wie is hier nu blind?” ■

Voor meer informatie of contact: www.richardsikkes.nl